

## FORORD

*Hjemme i Himlen skal lovsangen tone  
mægtig som havet, når bølgerne slår.  
Hjemme i Himlen blir alle ting nye.  
Rene som Jesus for tronen vi står.  
Tænk, hvilken jubel, ja tænk, hvilken jubel,  
når alle frelste er bjærget i havn!  
Tænk, hvilken jubel, ja tænk, hvilken jubel!  
Lovsangens emne er Frelserens navn.*

*Lovsangstener* var titlen på et sanghæfte med 150 evangeliske sange, der blev udgivet i 1970 til brug ved vækkelsesmøder og lejre rundt omkring i landet, og som sidenhen har været brugt ved Nyt Livs samlinger i Fjellerup og Dronninglund.

50 år senere genudgiver vi *Lovsangstener*. Den nye udgave er betydeligt udvidet, men formålet er det samme. Det er vores store ønske og bøn for sangbogen, at vi, der synger fra den, gennem sangenes vidnesbyrd og forkyndelse må blive ført ind i den lovsangstone, der holder hele vejen hjem til Himlen.

Det har gennem en del år været et stort ønske at få en revideret og udvidet udgave af *Lovsangstener*, som kunne fungere som Nyt Livs eneste sangbog, i stedet for den hidtidige praksis med at bruge to sangbøger.

I arbejdet med udvælgelsen af sangene har vægten ligget på at værne om Nyt Livs sangtradition med vækkelsessange, hvor det varme, personlige vidnesbyrd om Jesus og kaldet til at følge ham er det bærende. Til de sange, der i forvejen er kendt fra den gamle *Lovsangstøner*, er der blevet føjet en del vækkelsessange fra det 20. århundrede, der er kendt og elsket af mange, men som ikke tidligere har været trykt i sangbøger i dansk sammenhæng.

Ud over de enkle vækkelsessange har vi prioriteret salmer og åndelige sange fra gammel og ny tid, som med et slidstærkt, sjælesørgerisk og bibelfunderet indhold, kan give hjælp, trøst og vejledning i troens liv og i alle de glæder og kampe, vi står i, når vi som syndere i syndens og dødens verden lever et liv med Jesus. Her er en skat og en dyrebar sjælesorg, der ligger i forlængelse af det evangelisk lutherske budskab, som vi bekender os til, og som vi ønsker, skal lyde i forkyndelsen på vores lejre og i alt Nyt Livs arbejde.

*Lovsangens emne er Frelserens navn.* Det betyder ikke, at alle sangene ligner hinanden. Kristne sange kan i form og udtryk være lige så forskellige, som kristne er forskellige — og det er ganske meget! Vi har også valgt sangene ud fra, at de skal komme rundt om hele det kristne liv og forkynde hele Guds frelsesråd.

Men den underliggende tone er en lovprisning af det Guds Lam, som ved sin forsoningsdød på korset har sat os i et frimodigt forhold

til Gud som vores kærlige Far. Ham ønsker vi at vidne om. Ham ønsker vi at kalde mennesker ind i fællesskabet med. Ham ønsker vi selv at blive holdt fast ved som vores herre og frelser, så vi en dag kan tage del i den frelste skares lovsang hjemme i Himlen.

Vi skylder stor tak til de personer, der har hjulpet os med indskrivning, korrekturlæsning, rettingssøgning, gennemspilning af noderne, opsætning og layout. Tak også for de mange kommentarer og forslag til sange, vi har mødt undervejs fra Nyt Livs venner. Det har været en stor glæde at være fælles om dette arbejde til fælles gavn og opbyggelse i troen.

Måtte vi alle mødes hjemme til den store jubelsang, når alle frelste er bjærget i havn.

*Nyt Livs landsudvalg*