



Læs mere om den kristne tro på hjemmesiden www.nytliv.dk. Under rubrikken "Kristendommen forfra" er der en samling af central kristendomsundervisning og indføring i den kristne tros lære i video- lyd- og artikelform. Samme sted findes en række personlige beretninger fra mennesker, der på forskellig vis er blevet ramt af det kristne budskab, så de er kommet til tro på Jesus.

Indholdsoversigt over videoundervisningen "Den kristne tro":

- (1) Om den kristne tros indhold
- (2) Om den Gud, vi alle ved om
- (3) Om religiøsitetens blinde vej
- (4) Om Guds tale i naturen og i samvittigheden
- (5) Om nødvendigheden af kristen mission
- (6) Om Guds mål med Bibelen
- (7) Om den kristne tros grundlag
- (8) Om samlingen af Det Gamle Testamente
- (9) Om samlingen af Det Nye Testamente
- (10-13) Om Bibelens inspiration
- (14-16) Om Bibelens troværdighed
- (17) Om det historisk kritiske bibelsyn
- (18) Om det konservative og det ortodokse bibelsyn
- (19-24) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen
- (25) Om Bibelen som værn mod vranglære
- (26) Om bekendelserne som værn mod vranglære
- (27) Om luthersk lære og de andre kirkesamfund
- (28) Om religionernes gudsopfattelser
- (29) Om den treenige Gud i Det Gamle Testamente
- (30) Om den treenige Gud i Det Nye Testamente
- (31) Om Guds eksistens og den frelsende tro
- (32) Om kendskabet til Guds væsen og egenskaber

ET STED FOR DEN, DER INTET HAR



Nådens trone

- Af Horatius Bonar

Der står i Bibelen:

Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid (Hebræerbrevet kapitel 4, vers 16).

Hvem er nådens trone oprejst for?

Den er oprejst for dem, der har brug for nåde; dem, der har en så dårlig sag, at de ikke kan hjælpes af noget andet. Den er for syndere, for de fortabte, de hjælpeløse, de værdiløse; dem, som ikke kan gøre noget. Den er for dem, der ikke har nogen forfølgelse eller noget at betale med. Den er for dem, der ikke har nogen anbefaling; dem, der er fuldstændigt blottede for alle kvalifikationer, og som ikke kan pege på en eneste god ting hos sig selv, fordi "hovedet er et stort sår, hjertet er blevet sygt" (Esajas' Bog kapitel 1, vers 5).

Den er for dem, der aldrig kan nærme sig nogen anden trone. Dem, som ikke et øjeblik ville blive lyttet til noget andet sted. De ville blive drevet bort fra en trone, der har med forfølgelse, retfærdighed eller dom at gøre. Men de er velkomne til nådens trone! Det er den rigtige plads for dem. Den er udtrykkeligt oprettet for nogle som dem. Havde de nogen forfølgelse, kunne gå til forfølgestens trone. Havde de nogen retfærdighed, kunne de gå til retfærdighedens trone. Havde de noget håb om et vellykket selvforsvar, kunne de gå til dommens trone.

Men da de ser, at de er fuldstændigt blottet for alt dette – hvilket andet sted kan de gå til end en trone, der byder den velkommen, som ellers er forkastet overalt? En trone, der ikke spørger efter noget end elendighed og synd. Denne trone er ikke for dem, der har noget, men for dem, der ingenting har. Og det er lige præcis det, at de ikke har noget, der gør dem velkomne her. Hvem er det, der går til lægen? Ikke de raske, men de syge. Hvem er sygehuse oprettet for? For de syge. Det er deres sygdom, der gør dem velkomne der. Jo værre deres sygdom er, jo bedre passer sygehuset for dem. Og jo bedre passer de til at være der. Det er deres trang til helbredelse, der gør, at de må være der.

Husk det: Det er vores trang til nåde, der gør, at vi passer ved nådens trone!

Horatius Bonar (1808-1889) var en skotsk præst og salmedigter